



ΠΟΣΟ ΤΥΧΑΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2023;

Θέλει να προλάβει τον ανεψιό του ψευτομουφτή Ξάνθης ο οποίος ακούγεται ότι με τις ευλογίες του θείου του, του ΔΕΡ και του Προξενείου θα κατεβάσει ανεξάρτητο μειονοτικό συνδυασμό για το δήμο Ξάνθης και κάνει την δική του κίνηση; ΤΙ ΛΕΕΙ ΓΙΑ ΟΛΑ ΑΥΤΑ Ο Μ. ΤΣΕΠΕΛΗΣ ΠΟΥ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ ΝΑ ΜΕΙΝΕΙ ΑΝΕΡΓΟΣ ΑΝ ΣΠΑΣΟΥΝ ΟΙ ΜΕΙΩΝΟΤΙΚΟΙ ΨΗΦΟΙ;

Ήρθε η ώρα να εκπληρώσει το όνειρο του πατέρα Μπαντάκ, για ανεξάρτητο μειονοτικό συνδυασμό στο δήμο Ξάνθης;

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ



Ηχώ της Θράκης

Για την Θράκη που ονειρευόμαστε, για την Ξάνθη που θέλουμε

ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 63

ΤΙΜΗ 1,00 ΕΥΡΩ

Σαφέστατα και υπάρχει ηθικό θέμα για το πώς διοικείται η Ξάνθη. Σαφέστατα και η ηγεσία της Ξάνθης με την ανοχή ή την άγνοια, συμβάλλει στην ηθική, οικονομική και θεσμική κατάρπτωση της πόλης.

Σαφέστατα και υπάρχει θέμα για το ποιους εμπιστεύεται η αρχή της πόλης.

Κυρίως όμως, αυτή η ανοχή και συμπεριφορά της αρχής της πόλης, δίνει το στίγμα της στους εκατοντάδες νέους και που αυτό το στίγμα λέει: «οκ, εφ' όσον υπάρχει η ατιμωρησία, ας «κολλήσω» δίπλα σε κάποιον «μεγάλο» που θα μου ανοίγει τις «πόρτες» να κάνω άνετα τις παρανομίες μου και αν είμαι τυχερός θα την γλιτώσω».

Δυστυχώς αυτό το στίγμα δίνει η αρχή της πόλης όταν εμπιστεύεται στενούς συνεργάτες ή συγγενής σε καίρια πόστα και τους δίνει εξουσία και ως γνωστόν η εξουσία δίνει την δυνατότητα σε στενούς συνεργάτες της αρχής να «καβαλάνε» καλάμι.

Είναι λυπηρό να έχει περάσει η αίσθηση στην πόλη και τους δημότες της ότι η αρχή «ευλογεί» και στηρίζει ανθρώπους με ποταπά συναισθήματα, κλείνει τα μάτια σε κακές έως και παράνομες συμπεριφορές στενών συνεργατών και επιτρέπει το έγκλημα μέχρι και την διακίνηση ναρκωτικών, να θριαμβεύει σε μία πόλη που ο γείτονας γνωρίζει το παιδί του γείτονα.

ΥΠΑΡΧΕΙ ΗΘΙΚΟ ΘΕΜΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΚΡΥΒΕΤΑΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΛΙ



Πόσο αθώοι είναι «οι άλλοι» που στήριζαν πολιτικά έναν κατηγορούμενο για ναρκωτικά ;

Άφησαν τα παιδιά στο αυτοκίνητο και πήγαν για... σουβλάκια!



ΕΛΛΑΣ Η ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΕΠΙΔΩΜΑΤΩΝ



Είναι «διαβασμένος» ο Γ. Παπαχρόνης. Τι θα ... πει ο δήμαρχος; ΤΕΛΙΚΑ ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΜΕ ΤΟ ΠΑΖΑΡΙ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ;



ΜΕ ΤΙ ΨΕΚΑΖΟΥΝ ΤΑ ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ; ΜΕ ΡΟΔΟΝΕΡΟ;



Η πολιτευτής Μαρίνα Παυλίδου και εκ νέου υποψήφια βουλευτής με την ΝΔ στην Ξάνθη, καλεσμένη στο προξενείο των ΗΠΑ στην Θεσσαλονίκη