

Το μίσος δεν μεταδίδεται ποτέ μέσω της γνώσης. Εξαπλώνεται μέσω της άγνοιας.



Ο δικαστής ρώτησε τον δολοφόνο του πρώην προέδρου της Αιγύπτου Ανουάρ Σαντάτ: “Γιατί σκότωσες τον Σαντάτ;”

Του είπε: «γιατί ήταν κοσμικός!».

Ο δικαστής απάντησε «Τι σημαίνει κοσμικός;

Ο δολοφόνος είπε: “Δεν ξέρω!”

Στην υπόθεση της απόπειρας δολοφονίας του αιμόνηστου Αιγύπτιου συγγραφέα Naguib Mahfouz, ο δικαστής ρώτησε τον άνδρα που μαχαίρωσε τον Naguib Mahfouz: “Γιατί τον μαχαίρωσες;”

Ο τρομοκράτης είπε: «Λόγω του μυθιστορημάτος του – Τα παιδιά της γειτονιάς μας».

Ο δικαστής τον ρώτησε: “Έχεις διαβάσει αυτό το μυθιστόρημα;”

Ο εγκληματίας είπε, “Όχι!”

Ένας άλλος δικαστής ρώτησε τον τρομοκράτη που δολοφόνησε τον Αιγύπτιο συγγραφέα Faraj Fara: “Γιατί δολοφόνησες τον Faraj Fouda;”

Ο τρομοκράτης απάντησε: «Επειδή είναι άπιστος!»

Ο δικαστής τον ρώτησε: “Πώς ήξερες ότι ήταν άπιστος;”

Ο τρομοκράτης απάντησε “Σύμφωνα με τα βιβλία που έγραψε”

Ο δικαστής είπε: “Ποιο από τα βιβλία του σε έκανε να πιστέψεις ότι ήταν άπιστος;”

Ο τρομοκράτης: «Δεν έχω διαβάσει τα βιβλία του! ”

Δικαστής: «Γιατί; ”

Ο τρομοκράτης απάντησε: “Δεν ξέρω ούτε να διαβάζω ούτε να γράφω!”

*Το μίσος δεν μεταδίδεται ποτέ μέσω της γνώσης. Εξαπλώνεται μέσω της άγνοιας.

Σημείωση: η γνώση σας κάνει ανεκτικούς. Οι περισσότεροι από όσους σας μισούν, δεν ξέρουν τίποτα για εσάς.

Τι νόημα έχουν οι παγκόσμιες ημέρες;



Βλέπουμε κατά καιρούς από κάποιους φορείς κάλεσμα για συμμετοχή των πολιτών στον γιορτασμό όπως π.χ. για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Κατά του Καπνίσματος, Περιβάλλοντος, Ναρκωτικών και λάει λέγοντας.

Σε αυτές τις εκδηλώσεις κάποιος επιφανείς συμπολίτης μας θα πει κάποια πράγματα για το ιστορικό και τον λόγο υιοθέτησης της παγκόσμιας ημέρας, κάποιος ειδικός, γιατρός, περιβαλλοντολόγος, αστυνομικός για τα ναρκωτικά θα πει κάτι παρόμοιο, θα παρουσιάσει κάποιες μετρήσεις και αποτελέσματα από κάποιες έρευνες και μετά ... η πραγματικότητα έρχεται σκληρά και επώδυνα να επιβεβαιώσει το γεγονός ότι η παγκόσμια ημέρα παραδείγματος χάριν για τα ναρκωτικά ή το περιβάλλον, καλή είναι, αλλά, δεν παύει απλά να είναι μία σόναξη ανθρώπων που θα πούνε κάποια καλά λόγια, θα προτείνουν δράσεις, προγράμματα, αλλά τα ναρκωτικά θα συνεχίσουν να κυκλοφορούν στις «πιάτσες», οι σακούλες των σκουπιδιών θα συνεχίσουν να είναι πεταμένες έξω από τους κάδους, μέσα στα δάση και τους δρόμους.

Τελικά έχουν καμιά πραγματική αξία οι θεσμοθετημένες Παγκόσμιες Ημέρες; Μήπως χρειάζεται κάτι ποιο πρακτικό όπως π.χ. να μάθουμε να σεβόμαστε όλες τις δραστηριότητες αναφορικά με τις παγκόσμιες ημέρες να λειτουργούμε, να παράγουμε αποτέλεσμα και μετά στις θεσμοθετημένες παγκόσμιες ημέρες να πηγαίνουμε ένα βήμα παραπέρα την προσπάθεια.

Διαφορετικά οι δράσεις και τα λόγια θα παραμείνουν γράμμα κενού περιεχομένου.

Άντε παιδιά σε Καλή Μεριά...

-ΤΗΝ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΤΟΥΣ ΕΙΚΟΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΙ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ. ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΔΕΝ ΔΙΔΑΧΤΗΚΑΝ ΤΙΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΤΟΥΣ
-Η αστυνομία;



Αυτή άραγε είναι η εικόνα των νέων μας, έτσι όπως την παρουσιάζει σε ανάρτηση του ο πρόεδρος του γηροκομείου της Ξάνθης Γιάννη Παπαχρόνης;

• Service
• Επισκευές
• Ηλεκτρονική
Διάγνωση

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΓΙΟΛΤΑΣ ΤΖΟΥΝΕΪΤ

• Ελαστικά
• Ανταλλακτικά
• Service
Κλιματισμού

ΤΗΛ. 2541403544 - ΚΙΝ. 6931952492