

Τά ... σχολιανά μας Γράφει ο Αλέξανδρος Παυλικιάνος



Και φτάσαμε στο δια ταύτα

Το καρναβάλι της Ξάνθης, πνέει τα λοίσθια του αλλά η δημοτική αρχή δεν ανησυχεί, δεν νοιάζεται που ένας θεσμός πεθαίνει και οι διοικούντες όπως η κυβέρνηση, λέει ότι φταίει ο κορωνοϊός. Δυστυχώς για τους ενταύθα εξουσιομανείς, ο κωρονοϊός δεν ευθύνεται για τον θάνατο του καρναβαλιού αλλά οι διοικούντες. Οι διοικούντες έχουν την ευθύνη για τον θάνατο του κεφιού, της παρέας, της δημιουργίας και κανέναν άλλος. Δυστυχώς για τους Ξανθιώτες, ο Μ. Τσέπελης και ο Η. Ασκαρίδης έδωσαν προτεραιότητα στα στολίδια και στις επαφές με τους καλλιτέχνες και άφησαν στην άκρη τον παράγοντα Ξανθιώτη που ενώ το γνωρίζουν πολύ καλά, τον άφησαν στην άκρη, ίσως γιατί δεν μπορούσαν με απευθείας ανάθεση να του φυτέψουν το κέφι για να μπορέσει να δημιουργήσει - ο Ξανθιώτης - και να φέρει τα πάνω κάτω. Ξαναρωτούμε λοιπόν την δημοτική αρχή, έχει εναλλακτική όταν ο κορωνοϊός πάρει τα «ποδάρια» του και πάει στον αγύριστο; Ίδωμεν.

Γ. Τσιτσίριδης ο αθόρυβος πολιτικός «εργάτης»

Με τον δήμαρχο των Αβδήρων δεν μας συνδέει κάποια ιδιαίτερη φιλία και αρκετές φορές μάλιστα καυτηριάσαμε πολιτικές του θέσεις και δράσεις με αποκορύφωμα το γεγονός ότι μετά από καταγγελία του φθάσαμε στην πόρτα του εισαγγελέα, όμως αυτή είναι η δουλειά μας. Να καταγράψουμε αυτό που αντιλαμβανόμαστε μέσα από το ρεπορτάζ και τις συνεντεύξεις. Πιθανόν σε πολλούς να μην αρέσει ο τρόπος καταγραφής των γεγονότων ή των δικών μας θέσεων αλλά, έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Δεν μπορούμε να είμαστε αρεστοί σε όλους. Πάμε όμως στο δια ταύτα. Μέσα από το ρεπορτάζ και την συνέντευξη του που φιλοξενούμε στην ΗΧΩ, αντιληφθήκαμε ότι ο Γ. Τσιτσίριδης, δουλεύει αθόρυβα και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Όχι μόνο αθόρυβα, αλλά αποτελεσματικά. Και το αποκορύφωμα. Έχει φέρει χρήματα στον δήμο του, κοντά στο διπλάσιο του προϋπολογισμού του χωρίς να «φορτώσει» του συνδημότες του. Αυτά βέβαια να τα βλέπουν κάποιοι συνάδελφοί του δήμαρχοι που έχουν χρεώσει τον δήμο μέχρι και τρίτης γενεάς και αν δεν τον χρεώσανε, οι Ξανθιώτες θα κάνουν δεκαετίες για να ξαναδούν ανταποδοτικά τα χρήματά τους που πληρώνουν στον δήμο τους.



Όχι δεν πήγαν στο παζάρι εν ήδη αλεπούς

Τουλάχιστον αυτό μας λένε φίλοι που είδαν τον Σάββα Μελισσόπουλο τον επικεφαλής των «4» και τον Π. Λύρατζη επικεφαλής της ΝΕΑΣ ΞΑΝΘΗΣ όπου βρέθηκαν στο παζάρι για να μιλήσουν με τους παραγωγούς και τους Ξανθιώτες. Άλλωστε αυτή είναι η δουλειά της αντιπολίτευσης, να πληροφορείται από πρώτο χέρι τα πάντα που οι παραγωγοί και οι δημότες λένε. Το θέμα βέβαια είναι πλέον σαν αντιπολίτευση τι από όλα αυτά που κατέγραψαν θα τα αξιοποιήσουν και πώς; Κακά τα ψέματα καλή είναι η αντιπολίτευση. Μπορείς να λες ότι θες και όπως θες. Όταν όμως οι Ξανθιώτες εμπιστευθούν τα λόγια και τα έργα σου και σου δώσουν το τιμόνι, τότε το πράγμα αλλάζει. Εδώ λοιπόν με φίλους στο παζάρι σε μία ανάπαυλα της βόλτας για ένα τσιπουράκι στα γρήγορα. Γιατί και οι ηγέτες το χρειάζονται το τσιπουράκι τους.

Μετά και από αυτό το ατυχές ή όχι συμβάν, εκτιμούμε πώς ήρθε η ώρα να ξεκινήσει η συζήτηση των πολιτικών δυνάμεων της Ξάνθης, μακριά από γραφειοκράτες υψηλόβαθμους δημοσίους υπαλλήλους. Είναι η ώρα, το πολιτικό προσωπικό της Ξάνθης να καθίσει γύρω από ένα τραπέζι και να μιλήσει με ανοιχτά χαρτιά χωρίς πολιτική σκοπιμότητα κεκλεισμένων των θυρών και φυσικά μακριά από τους πολιτικούς της Αθήνας που δεν διστάζουν να θυσιάσουν ιστορία και παράδοση για να μένουν αυτοί στους θώκους της εξουσίας. Αυτό που θα βγει να κατέβει στην Αθήνα και να ταρακουνήσει τους καρεκλοκένταυρος και στυγερούς δολοφόνους της συνείδησης του Ξανθιώτη.

Ενός Ξανθιώτη που όταν είναι μονοιασμένος κάνει θαύματα.

Ας καθίσει λοιπόν το πολιτικό προσωπικό της Ξάνθης, να τα βάλει κάτω και στους ενταύθα καρεκλοκένταυρος της δημόσιας εξουσίας, απλά, να έρθει η εντολή από την Αθήνα και ή να γκρεμιστούν όλα τα «μνημεία» που στέκουν βουβά και άχρηστα ή να αξιοποιηθούν.

Δεν μπορεί η Ξάνθη να είναι αιχμάλωτη του δασαρχείου, των νεότερων μνημείων και της τεμπέλας Πολεοδομίας. Φτάνει πια και οι πολιτικοί της Ξάνθης, δήμαρχοι, αντιπεριφερειάρχες, βουλευτές, να βάλουν κάτω τα κεφάλια και να τοποθετήσουν πάνω από τα δικά τους κεφάλια την Ξάνθη.

Δεν είναι δυνατόν κάποιοι παρατρεχάμενοι των τοπικών πολιτικών κατασκευασμάτων να λυμαίνονται το δημοτικό και δημόσιο χρήμα που θα μπορούσε να αναστηλώσει ένα μνημείο που θα είναι χρήσιμο στην κοινωνία της Ξάνθης και που θα φέρει επισκέπτες και οι επισκέπτες ζεστό χρήμα στις τσέπες των Ξανθιωτών.

Ιδού κυρίες και κύριοι η Ρόδος.

Έχετε τα κότσια να βάλετε πάνω από το ατομικό σας συμφέρον την Ξάνθη;

Θέλετε;

Μπορείτε;

Ιδού λοιπόν η ευκαιρία και κάντε να ξαναγεννηθεί η Ξάνθη μέσα από τις στάχτες αυτού του κτιρίου που κήκε και οι στάχτες του ας γίνουν φάρος για μια καλύτερη πόλη, για ένα καλύτερο αύριο των Ξανθιωτών. **ΙΔΟΥ Η ΡΟΔΟΣ.**



ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΡΑΚΗ ΠΟΥ ΟΝΕΙΡΕΥΟΜΑΣΤΕ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΤΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ
ΕΚΔΟΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡ.
ΓΚΟΥΛΗ ΔΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΠΗΧ:
ΑΛΕΞΑΝΔΡ. ΠΑΥΛΙΚΙΑΝΟΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ
Β. ΠΑΥΛΙΚΙΑΝΟΣ

Ηχώ
της Θράκης

ΓΙΑ ΤΗΝ ΞΑΝΘΗ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ

XanthiTimes.gr

Έγκαιρη και Έγκυρη Ενημέρωση

FREE PRESS ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΜΘ

Για τον
επαγγελματία
την οικογένεια
τον καταναλωτή
την οικονομία
την πολιτική

Αγορά

ζωή & στυλ