

Εναρκτήρια εκδήλωση 21.04  
Πλατεία Μητροπόλεως

Ξάνθη, Πόλις Ονείρων  
21-24 Απριλίου 2016



# Καλωσόρισμα

**Τραγουδάμε στις γειτονιές  
που περπάτησε ο Μάνος Χατζιδάκις!**

**Σ**τις 21 Απριλίου 2016, θα καλωσορίσουμε τους μαθητές και τους καθηγητές των Μουσικών και των Καλλιτεχνικών Σχολείων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, οι οποίοι θα επισκεφτούν την πόλη μας με αφορμή τη Συνάντηση «Ξάνθη, Πόλις Ονείρων». Η καρδιά αυτής της Συνάντησης είναι βέβαια ο Μάνος Χατζιδάκις, ο οποίος, όπως ομολογεί ο ίδιος, γεννήθηκε και έκανε τα πρώτα του βήματα εδώ, «στην Ξάνθη τη διατηρητέα...», τη δική μας Παλιά Ξάνθη.

Με στόχο να δραπετεύσουμε από τη σύγχρονη σκληρή πραγματικότητα με όχημα τη μουσική και τα χαμόγελα των μαθητών, θα επιχειρήσουμε φέτος μια διαφορετική πολιτιστική προσέγγιση. Το σούρουπο, λοιπόν, της 21ης Απριλίου όλοι μαζί, φιλοξενούμενοι μαθητές-καθηγητές και όλοι εμείς, θα συναντηθούμε στην πλατεία Μητροπόλεως και στη συνέχεια τραγουδώντας, και με τη συνοδεία μουσικών οργάνων θα περιδιαβούμε τα σοκάκια της Παλιάς Ξάνθης, όπου μας περιμένουν πολλές εκπλήξεις, με τελικό προορισμό το σπίτι του Μάνου Χατζιδάκι.

Χωρίς μικροφωνικές παρεμβάσεις, αλλά με τη συντροφιά των ανοιξιάτικων ήχων θα προσπαθήσουμε να αναβιώσουμε τις εικόνες και τα συναισθήματα μιας άλλης εποχής, να κάνουμε ένα μικρό ταξίδι στον κόσμο των αισθήσεων και γιατί όχι... «των παραισθήσεων».

**Φιλοξενία**

Δεσμοί φιλίας

**Σύζευξη και σύνθεση**

μουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων

**Ανοιχτός διάλογος**

μουσικής, καλών τεχνών και πνεύματος

**Σύζευξη**

ήχων, μνήμης, χρόνου & χώρου

**Εθελοντισμός**

Συλλογική ανάταση

**Νέο**

πολιτιστικό πρότυπο

Σε αυτή τη μυσταγωγική βραδιά ρόλο μπορεί και πρέπει να έχει καθένας από μας. Είτε με κάποιο μουσικό όργανο είτε με τη φωνή και την παρουσία μας, όλοι, Ξανθιώτες και φιλοξενούμενοι -ιδιαιτέρως δε οι μαθητές-, μνημένοι ή αμύητοι στον κόσμο της μουσικής, είμαστε προσκεκλημένοι να συμμετάσχουμε και να γευτούμε τη χαρά της.

Ταυτόχρονα, οφείλουμε ως φιλόξενος τόπος να ανταποδώσουμε την τιμή που μας κάνουν για τρίτη συνεχή χρονιά οι μαθητές και οι συνοδοί καθηγητές τους να ταξιδέψουν από απομακρυσμένες και μη περιοχές της χώρας μας, αλλά και από το εξωτερικό.

Προσκαλούμε, λοιπόν, όλους τους Ξανθιώτες και τις Ξανθιώτισσες, μικρούς και μεγάλους, να συμμετάσχουμε σε αυτήν την ιδιαίτερη και διαφορετική από κάθε άποψη εμπειρία και τελικά να ζήσουμε όλοι, μαζί με τους μαθητές και τους επισκέπτες μας, συναρπαστικές και αξέχαστες στιγμές. Και όπως τονίζει και ο τραγουδοποιός... «με τη μουσική και το τραγούδι να κάνουμε δική μας τη ζωή μας!».

Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων  
του Μουσικού Σχολείου Ξάνθης

Συντονιστική Ομάδα Εθελοντών  
της Συνάντησης «Ξάνθη, Πόλις Ονείρων»

Οι παρτιτούρες και οι στίχοι των τραγουδιών, που θα τραγουδήσουμε εκείνη τη βραδιά, είναι διαθέσιμα και στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  
[xanthipolisoneiron.wordpress.com](http://xanthipolisoneiron.wordpress.com)



Μάνος Χατζιδάκις,  
μια απουσία διαρκώς παρούσα...

## Η ιστορία του έρωτα και της μουσικής

Στίχοι: Κώστας Καλδάρας  
Μουσική: Κώστας Καλδάρας

Θα σας πω μιαν ιστορία που δεν τη γράψαν στα βιβλία:  
ήτανε λέει η μουσική μια κόρη λυγερή.  
Αγαπούσε ένα παλληκάρι πού `ταν άσσος στο δοξάρι,  
έρωτα όλοι τον φωνάζαν και στη δόξα του στενάζαν.

Μα η μοίρα η σκληρή κλείνει τη μουσική  
σ' ενός πύργου το κελί, για να πάρει γαμπρό  
έμπορα και χοντρό, να του κάνει κι ένα γιο.

Σαν ο έρωτας μαθαίνει την καλή του που έχουν κλεισμένη,  
στέλνει μήνυμα κρυφά με τ' ανέμου τα φτερά,  
να της πει να περιμένει, γιατί η θάλασσα τον δέρνει  
μέχρι στη στεριά να βγει και να πάει να τη βρει.

Μα η μοίρα η πικρή το μαθαίνει κι αυτή  
και καλεί την αστραπή, για να ρίξει φωτιά,  
να καούν τα φτερά με τα λόγια τα κρυφά.

Μα ούτε μοίρα ούτε χρήμα πίσω δεν το πάει το κύμα  
κι όπως λεν κι οι ναυτικοί ο έρωτας στρέφει το πανί,  
για να πάει στην καλή του τη γλυκιά τη μουσική του,  
να την πάρει απ' τους εμπόρους κι όλους τους λιμοκοντόρους.

Κι από τότε μαζί έρωτας μουσική  
ζούνε μέσα στην ψυχή και μας κάνουν τραγούδια,  
της καρδιάς αγγελούδια, κι η αγάπη τους να ζει.

Κι έτσι ζήσανε αυτοί καλά... και εμείς καλύτερα...

## Πες μου μια λέξη

Στίχοι: Αλέκος Σακελλάριος  
Μουσική: Μάνος Χατζιδάκις

Πες μου μια λέξη, αυτή τη μόνη λέξη,  
σε λίγο πια θα φέξει,  
θα `ρθει η χλωμή αυγή.

Κοντεύει έξι,  
ας πούμε αυτή τη λέξη,  
που `χει στα χείλη μπλέξει  
και δεν τολμά να βγει.

Ο ουρανός, ο μεγάλος ουρανός,  
είν' ακόμα σκοτεινός  
και η νύχτα κυλά.  
Μα εκεί ψηλά  
κοίτα έν' άστρο που δειλά  
μοναχό φεγγοβολά και μας χαμογελά.

Νύχτα ασημένια  
κι η κάθε μου η έννοια  
σ' απόχη μεταξένια  
από ξανθά μαλλιά.

Γλυκοχαράζει, αλλά δε σε πειράζει  
που γέμισε μαράζι η άδεια μου αγκαλιά.

Πες μου μια λέξη...

Ο ουρανός, ο μεγάλος ουρανός...

Νύχτα ασημένια...



Ας συνθέσουμε μαζί τις ψηφίδες πολιτισμού των Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων στο μεγάλο ψηφιδωτό της πόλης, όπου γεννήθηκε ο Μάνος Χατζιδάκις!

## Την εικόνα σου σεβάστηκα

Στίχοι: Μιχάλης Κατσαρός  
Μουσική: Γιάννης Μαρκόπουλος

Την εικόνα σου σεβάστηκα,  
στη φλόγα δεν εκράτησα.  
Την εικόνα την καλή  
θα σου φέρω μίαν αυγή.

Χρώματα, χρώματα,  
άσε τα καμώματα.  
Χρώματα, χρώματα,  
χρώματα κι αρώματα.

Την εικόνα σου σεβάστηκα  
και κράτησα  
και τα χέρια μου θα ενώσω,  
πριν στη ζητιανιά τη δώσω.

Χρώματα, χρώματα,  
χρώματα κι αρώματα.  
Χρώματα, χρώματα,  
άσε τα καμώματα.



## Ό,τι κι αν πω δε σε ξεχνώ

Στίχοι: Βασίλης Τσιτσάνης  
Μουσική: Βασίλης Τσιτσάνης

Ό,τι κι αν πω δεν σε ξεχνώ,  
και μπρος στην πόρτα σου περνώ,  
σου λέω λόγια μαγικά,  
με το μπουζούκι μου γλυκά.

Κλαίω με δάκρυα και καημό,  
και με πικρό αναστεναγμό,  
πως πάντα λιώνω και πονώ,  
για σε μικρό μελαχρινό.

Έχουν σωπάσει τα πουλιά,  
και στης νυχτιάς τη σιγαλιά,  
σου φέρνει ο άνεμος γλυκά,  
τα λόγια μου τα μαγικά.

## Χάρτινο το φεγγαράκι

Στίχοι: Νίκος Γκάτσος  
Μουσική: Μάνος Χατζιδάκις

Θα φέρει η θάλασσα πουλιά  
κι άστρα χρυσά τ' αγέρι,  
να σου χαϊδεύουν τα μαλλιά,  
να σου φιλούν το χέρι.

Χάρτινο το φεγγαράκι,  
ψεύτικη ακρογιαλιά,  
αν με πίστευες λιγάκι,  
θα 'ταν όλα αληθινά.

Δίχως τη δική σου αγάπη,  
γρήγορα περνά ο καιρός.  
Δίχως τη δική σου αγάπη,  
είναι ο κόσμος πιο μικρός.

Χάρτινο το φεγγαράκι,  
ψεύτικη ακρογιαλιά,  
αν με πίστευες λιγάκι  
θα 'ταν όλα αληθινά.

## Μην τον ρωτάς τον ουρανό

Στίχοι: Γιάννης Ιωαννίδης & Παναγιώτης Κοκοντίνης  
Μουσική: Μάνος Χατζιδάκις

Λόγο στο λόγο και ξεχαστήκαμε,  
μας πήρε ο πόνος και νυχτωθήκαμε.  
Σβήσε το δάκρυ με το μαντίλι σου,  
να πιω τον ήλιο μέσα απ' τα χείλη σου.

Μην τον ρωτάς τον ουρανό,  
το σύννεφο και το φεγγάρι,  
το βλέμμα σου το σκοτεινό,  
κάτι απ' τη νύχτα έχει πάρει.

Ό,τι μας βρήκε κι ό,τι μας λύπησε,  
σαν το μαχαίρι κρυφά μας χτύπησε,  
σβήσε το δάκρυ με το μαντίλι σου,  
να πιω τον ήλιο μέσα απ' τα χείλη σου.

## Το Μουσικό Σχολείο Ξάνθης

Το Μουσικό Σχολείο Ξάνθης, στόχος του οποίου είναι η διαμόρφωση δημοκρατικού πνεύματος που θα ευνοεί τη συνεργασία μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας, την αυτενέργεια, την έμπνευση και τη δημιουργία, ιδρύθηκε το 1997 με πρώτο διευθυντή τον Γεώργιο Φραντζολά. Επί θητείας του διευθυντή Ιωάννη Κετιπίδη μεταφέρθηκε προσωρινά στο κτίριο του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Αβδήρων στη Διομήδεια Ξάνθης.

Με την εμπνευσμένη καθοδήγηση του Ιωάννη Κακάρρα, που ανέλαβε τη διεύθυνση το 2011, ξεκίνησαν και πραγματοποιούνται μέχρι και σήμερα οι Συναντήσεις «Ξάνθη, Πόλις Ονείρων», που αγκαλιάστηκαν από την πρώτη στιγμή με μεγάλη θέρμη από τις τοπικές αρχές, τους οικονομικούς και κοινωνικούς φορείς και τους συμπολίτες μας, ενώ τυγχάνουν και της αμέριστης συμπαράστασης των Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων των Σχολείων του τόπου μας. Από τον Οκτώβριο του 2015 τη διεύθυνση του Σχολείου ανέλαβε ο Παναγιώτης Κουτάκης.

Το Μουσικό Σχολείο δεν διαθέτει τις κατάλληλες υποδομές για τη φιλοξενία και την ανάπτυξη σχολικών και μουσικών δραστηριοτήτων. Παρ' όλ' αυτά το Σχολείο μας, στερούμενο ακόμα και τα πιο βασικά, καταφέρνει μέσα σε αντίξοες συνθήκες να παράγει πολιτισμό, χάρη στη μεγάλη προσπάθεια των εκπαιδευτικών, των μαθητών και φυσικά χάρη στην ολόψυχη υποστήριξη του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων.

Ως Σύλλογος αισθανόμαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε όλους μαζί και τον καθένα ξεχωριστά από τους πολλούς φίλους και συνοδοιπόρους εθελοντές, δίχως τη συμβολή των οποίων το δημιουργικό αυτό εγχείρημα δεν θα αποτελούσε ζωντανό και ελπιδοφόρο κομμάτι της πολιτιστικής και κοινωνικής ζωής αυτού του τόπου. Ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί...

Ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων  
του Μουσικού Σχολείου Ξάνθης

Συμμετέχουν τα Μουσικά Σχολεία:

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΑΜΦΙΣΣΑΣ, ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ΑΡΤΑΣ,  
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ (*Shiroka Lukka*), ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,  
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΚΑΒΑΛΑΣ, ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, ΞΑΝΘΗΣ,  
ΠΕΙΡΑΙΑ, ΠΡΕΒΕΖΑΣ, ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ, ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ (*Carol I*),  
ΣΕΡΡΩΝ, ΤΟΥΡΚΙΑΣ (*Αγκυρας, Ασπι Ακγολ - Κων/πολης*),  
ΤΡΙΚΑΛΩΝ και ΧΑΛΚΙΔΑΣ.

Επίσης, συμμετέχει το Καλλιτεχνικό Σχολείο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

---

Υπεύθυνοι Συντονισμού εθελοντών

Βασίλης Μωυσίδης (6944572492)  
Μαρία Γκαγκώνη (6977583656)  
Νίκη Μεταξά (6938597073)

---

Υπεύθυνοι Συντονισμού «Καλωσορίσματος»

Σταύρος Κοκκινίδης (6946201011)  
Νίκος Κοσμίδης (6936851528)

---

Οι παρτιτούρες και οι σίχοι των τραγουδιών  
είναι διαθέσιμα και στην ιστοσελίδα της Συνάντησης:  
[xanthipolisoneiron.wordpress.com](http://xanthipolisoneiron.wordpress.com)

---

Το σκίτσο της Παλιάς Ξάνθης στο εξώφυλλο  
είναι του Βασίλη Ζιντσένκο,  
μαθητή της Β' Λυκείου του Μουσικού Σχολείου Ξάνθης.

Σχεδιασμός έντυπου και φωτογραφίες: Νίκος Κοσμίδης

Φιλολογική επιμέλεια: Αλέξανδρος Δημαράς

Απρίλιος 2016



Το παρόν έντυπο τυπώθηκε με την ευγενική υποστήριξη  
του **Κοινωνικού Κέντρου «Σταύρος Χαλιορής»**.





Η 3η Συνάντηση Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων «Ξάνθη, Πόλις Ονείρων» διοργανώνεται από τον Δήμο Ξάνθης και το Κέντρο Πολιτισμού, με συνδιοργανωτές την Περιφέρεια ΑΜΘ, την Περιφερειακή Δ/ση Εκπ/σης ΑΜΘ και το Μουσικό Σχολείο Ξάνθης, μαζί με τον Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων του. Τη διοργάνωση στηρίζουν η Ιερά Μητρόπολη Ξάνθης & Περιθεωρίου, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, ο Δήμος Αβδήρων, το Επιμελητήριο Ξάνθης, οι Διευθύνσεις της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης, καθώς και οι Σύλλογοι Γονέων & Κηδεμόνων των Σχολείων του Νομού. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων.



Το παρόν έντυπο τυπώθηκε με την ευγενική υποστήριξη του Κοινωνικού Κέντρου «Σταύρος Χαλιορής».